

AKVARYUM

Zararlı Gazlar

Sağlığa zarar veren nice gaz var, koku var. Gazların zararını pek farketmez insanlar. Ne zaman ki görülür zehirlenme açıkça, İşte o zaman başlar, kirliliğe isyanlar!

Sefa KOYUNCU

Ayakta Kalmak

■Baştarafı Sayfa 1'de

Eğer bizim ecdadımız Anadolu'ya ayak bastığında, kendi öz değerlerini korumak için canını ortaya koymayıp, Bizans kültürüne teslim olsaydı bugün Anadolu'nun müslüman Türk hakimiyetinde olması hayal bile edilemezdi. Eğer Selçuklu ve Osmanlı, Türk'ün inanç ve kültür değerlerini ayakta tutmasaydı Balkanlar'da eriyip giden Türk kavimleri gibi, Anadolu insanı da tarih sahnesinden silinir giderdi.

Bugün Adriyatik'ten pasifiğe bir müslüman Türk nüfusunun varlığından söz edebiliyorsak bunu Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, yani ecdadımıza borçluyuz.

Emperyalistler Mevlânamıza hümanist, Fatih'imize, Hıristiyan, Yunus'umuza bir başka sıfat yakıştırarak, bu zatlara kültürümüzden alıp başka vâdilere taşımaya çalışırken sessiz kalmamız mümkün değildir.

Batı geçmişte de pek çok Türk ve İslâm büyüğünün keşif ve buluşlarını alarak sahiplenmiştir. Bunun için de önce bu büyük zatlara kendisinin işine geldiği şekilde sıfatlar vererek, milletle aralarında bir uçurumun meydana gelmesine çalışmaktadır.

Biz Mevlâna'yı büyük bir İslâm âlimi ve velisi olarak seviyoruz. Biz Yunus'u hak ve hakikati tezennüm eden veli bir şair olarak seviyoruz. Biz Fatih'i çağ açan büyük ve Müslüman Türk devlet adamı olarak biliyor ve seviyoruz.

Bu muhterem zatlara İslâm âlimlerinin bildirdikleri dışında, aslı alakası olmayan sıfatlar verilmesine asla müsaade etmeyiz. Bizim, millet olarak ayakta kalmamızı sağlayan onların temiz ruhanîyetleridir.

Birlik Toplantıları

■Baştarafı Sayfa 1'de

— Biz Akşehir'e il numarasını bile verdik. İl mayası tutmuştur. Akşehir'e yoğurt yemeye geleceğiz.

Seydişehir olarak biz oldum olası yüz kişilik bir heyetle Ankara'ya gidemedik. Gitsek herhalde Sayın Demirel bizede der ki :

— Biz Güniz Sokaktaki evimizde Seydişehir il olacak demedik mi?

ÖNCELİK SIRASI

Açıklamalardan anladığımıza göre DYP Seydişehir İlçe teşkilatı öncelik sırasını Alüminyum Tesisleri'nin tevsiine veriyor. Teşkilat yetkilileri özetle şöyle diyor :

Önce ek tesisler yapılsın ve fabrikaya 3-4 bin yeni işçi alınsın. Yeni Antalya yolu tam olarak trafiğe açılsın. Sonra da il olmaya sıra gelsin.

Bunların gerçekleşmesi elbette iyi, hem de çok iyi de, hali hazırda ek tesisler ve fabrikaya işçi alınması ile ilgili bir gelişme görünmüyor. Yeni Antalya yolu için ödenek ayrıldığına dair bir açıklama yok. Eğer varsa açık ve seçik biçimde, yani şeffaf olarak öğrenebilir miyiz ?

YÜKSEKOKUL SÖMESTRE TATİLİNE GİRDİ

■Baştarafı Sayfa 1'de de tamamlanarak güz dönemi sömestre tatiline girdi.

Okul idarecilerinden öğrenildiğine göre bahar yarısı dersleri 24 Şubat'ta başlayacak ve 26 Haziran'da son bulacak.

İlk mezunlarını geçtiğimiz yıl, Maden dalında veren Yüksekokul halen iki

bölüm ve 180 öğrencisi ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Maden ve Elektrik teknikeri ünvanlarını alarak mezun olan öğrenciler, adı geçen sektörlerde ara eleman ihtiyacını karşılayacaklar. Ayrıca dereceye giren öğrenciler aynı dallarda dikey geçiş yaparak mühendislik tahsili yapabilmeye imkanlarına da sahipler.

ÇEVRE SORUNLARI

(Baştarafı S. 1'de)

Çevre koruması ve ekonomik kalkınma birbirlerinin içine öyle entegre olmuşlardır ki, ekonomik kalkınmanın devamlı ve uzun dönemli olması, bu entegrasyonun başarı derecesine bağlı olacaktır.

Çevre, doğal dünyayı yaşadığımız dünya ile birleşen geniş bir sistemler kompleksidir. Bu kompleksin içerisinde daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi hava, madenler, topraklar, denizler, göller, akarsular ve canlılar vardır.

Canlıların kendi aralarındaki ve fiziki çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına EKOLOJİ, çevrenin fiziksel ve biyolojik unsurlarından oluşan sisteme de EKOLOJİK SİSTEM denir. Ekolojik sistemde iki tür kaynak vardır. Bunlar madenler, katı ve sıvı haldeki fosil yakıtlar dediğimiz kömür ve petrolü içine alan YENİLENEMEZ KAYNAKLAR ile ormanlar, akarsular ve güneşi içine alan YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR'dır.

Eko sistemdeki bu kaynakların sınırsız, kontrolsüz ve şırsuzca kullanılmaları çevre kirlenmesine, diğer bir ifadeyle EKOLOJİK SİSTEMİN BOZULMASINA yol açacaktır. Çevre sorunları (3) yazımızda da belirttiğimiz gibi, başta sanayileşme olmak üzere, düzensiz kentleşme, hızlı nüfus artışı ve yüksek büyüme gibi unsurlar çevre sorunlarının temel sebeplerini oluşturmakta beraber, ekolojik dengenin bozulması Sanayileşmiş Ülkeler açısından, TÜKETİM-KİRLENME-REFAH ; Sanayileşmekte Olan Ülkeler açısından ise BÜYÜME-BOZULMA-REFAH ilişkilerine dayanmaktadır.

Günümüzde çevresel baskı gruplarının doğduğu ülkeler sanayileşmiş ülkelerdir. Bu durum ülkelerde kişi başına düşen milli gelirinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle Sanayileşmiş Olan Ülkelerde çevreye ayrılan önem veya doğal çevreye olan bakış açısı Sanayileşmiş Ülkelerdeki kadar değildir. Zira Sanayileşmekte Olan Ülkelerde geçim derdi birinci sırayı almaktadır.

Öte yandan Sanayileşmiş Ülkeler verimsiz ve kirlenici endüstrilerini endüstri artıklarını Sanayileşmekte Olan Ülkelere doğru kaydırmışlardır. Örneğin ekonomik ve ekolojik etkilerinden dolayı «kirlenici sektörler» olarak bilinen demir-çelik, demir dışı metaller ve çimento endüstrilerinden çevreye yayılan kirliliğin önlenmesi ve eskiden makina ve teçhizatların yenilenmesi için gereken önlemlerin başında uygun çözüm olarak eskiden makinalarıyla birlikte teçhizatlarını «second hand» olarak Sanayileşmekte Olan Ülkelere doğru kaydırmışlardır.

Batıda kamuoyunun ve politikacıların çevreye ilişkin değer yargıları oldukça değişmiştir, hatta çoğunlukla ekonomik kalkınma ve çevre arasındaki tercihlerini sık sık çevre koruması lehine kullanmaya başlamışlardır. Az gelişmiş ülkelerin, fakirlikleri nedeniyle çevre tahribatına gereken önemi vermedikleri görülmektedir.

Bugün çevre sorunları global boyutlar almıştır. Dünya çevre sorunları altında boğulmak üzeredir.

Kamu vicdanının harekete geçme zamanı gelmiştir.

HAYDİ YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN ELELE.

KONGRE İLANI

SEYDİŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 2 Şubat 1992 Pazar günü saat 11.00'de Belediye Düğün Salonunda yapılacaktır. Ekseriyet temin edilemediği takdirde 9 Şubat 1992 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

- 1- Yoklama ve açılış
- 2- Divan heyetinin seçimi
- 3- Saygı duruşu
- 4- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrası
- 5- 1992 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi
- 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
- 7- Dilek ve temenniler
- 8- Kapanış

Seydişehir İş ve İşçi

■Baştarafı Sayfa 1'de

«Kayıt için geldiğimizde bize kayıt için gün ve numara veriliyor, memleketimize dönüp, verilen günde kayıt için tekrar geliyoruz. Gece gelip kayıt sırası almak için sabaha kadar burada bekleyen arkadaşlarımızda var.

Burada bulunan iki me-mur akşama kadar kayıt yaptığı halde yetiştiremiyor. Kayıt olmak için çektiğimiz bu kadar çileye karşılık işe girip giremeyeceğimiz de belli değil. Yetkililer madem ki açıklama yaptılar, fabrikanın tevsiine bir an önce başlamalılar. Öğrendiğimize göre tevsiye başlanmamış. Bu durumda bizi ne zaman işe alacaklarını merak ediyoruz.»

Öte yandan İş ve İşçi Bulma Kurumu Seydişehir Şubesi'ne kayıtlı işsiz sayısının 8000'e ulaştığı ve günde ortalama 150 kişinin de kayıt yaptırmaya devam ettiği öğrenildi.

—>O<—

Alüminyum Tesisleri Müdürü Aykaç

■Baştarafı Sayfa 1'de

Yılda 60 bin ton sıvı alüminyum üretimi ile ülke ihtiyacının yarısının karşılandığını belirten Aykaç, şöyle konuştu :

«Yapılması düşünülen tevsi ile yıllık alüminyum üretiminin ülke ihtiyacının tamamını karşılayacak şekilde 120 bin tona çıkartılması düşünülmüyor.

Yapılacak tevsi bölgesinde iş istihdamı sağlanacağı gibi önemli ölçüde döviz kaybı önlenecektir. Tevsi ile, ülke ihtiyacı olan alüminyumun tamamının memleketimizin tek güzide kuruluşu olan Seydişehir Alüminyumda üretilmesi hedeflenmektedir. Tevsi bölgeye, Türk ekonomisine ve yan sanayiye canlılık getirecektir.»