

AKVARYUM

Beyşehir Gölü

Hayran oldu görünce Selçuk Sultanı bile,
Kubad âbâd sarayı, yayıldı dilden dile.
Akar mavi suların ovasına Konya'nın,
Sultan Abdülhamid'in, Alman köprüsü ile.

Sefa KOYUNCU

S.O.S. Çocuk Köyü

■ Baştarafı Sayfa 1'de

Temenni edelim ki, böyle bir fesad ocağının faaliyete geçmesine izin verilmesin. Buralarda yapılacak eğitim ve öğretim Türk Millî Eğitimi'nin plan ve programı çerçevesinde olsun ve dersler de Türk öğretmenlerce okutulsun.

Aksi halde böyle bir faaliyete meydan verenler büyük Türk milletinin dilinden ve elinden kurtulamaz.

Şu Avrupalı'lar, Türkiye'yi, geri kalmış bir Afrika ülkesi mi zannediyor?

Afrika ülkelerinde kurdukları S. O. S. Çocuk köyleri, sağlık kuruluşları ile misyonerlik faaliyetlerini sürdürerek, genç beyinleri ele geçirdikleri gibi, Türkiye'de de serbestçe Hıristiyanlık eğitimi yapabileceklerini mi zannediyorlar?

Kaldı ki artık Afrika bile uyandı. Afrika ülkeleri bile, Hıristiyan misyonerlerinin hain emellerini anladı.

Tabii ki, sadece Avrupalıları tenkid etmekle iş bitmez. Kendimizi de kritiğe tabi tutmalıyız.

Nerede o, aç kurtları doyurmak için bile vakıf kuran Türk milleti. Yani şimdi biz, kimsesiz çocuklarımızı Avrupalıların maksatlı olarak ülkemizde kuracakları aşevlerine mi teslim edeceğiz?

Olmaz böyle şey!

İnanıyoruz ki, bu memlekette öksüz ve yetimin duasını almak için, onlara bakmak için ve nihayet Hıristiyanlara meydanı bırakmamak için vakıf kuracak çok, hem de pek çok insanlar vardır.

Dünyanın en eski ve en tutarlı vakıf teşkilatını kurmuş olan ceddimizin şanına layık vakıflar kurarak kendi öksüzümüzü, kendi yetimimizi ve kendi sahipsizimizi bağrımıza basmalıyız.

Sahipsiz çocuklarımıza sahip çıkmalıyız.

Hiç bir Türk çocuğu Hıristiyan Avrupalı'nın merhametine terk edilmemelidir.

Kimsesiz çocuklar için bir vakıf köyü kurulması gerekiyorsa millet olarak bu vakfı biz kendi imkanlarımızla kurmalı, çocuklarımızı muhane muhtaç etmemeliyiz.

DIŞ HEKİMİ

F. FİGEN COŞGUN

Çalışma Saatleri : 10.00 - 19.00
Randevu alınması rica olunur.

Tel : Mua : 4411 Ev : 1143
Selçuk Cad. Acıyan İşhanı kat 1
(Hapishane yolu üzeri)

SEYDİŞEHİR

Gazetemize Abone Olunuz.
Okuyunuz, Okutunuz.

Sloganlı Otobüs

■ Baştarafı Sayfa 1'de

Geçtiğimiz günlerde % yüz zamlanarak satışa çıkarılan ve normal 1000 Tl. öğrenci bileti 500 Tl. den satılmaya başlanan Belediye otobüs biletlerinin arkasına sloganlar serpiştirildi.

«İl olmak hakkımız, Esnafıyla sanatkarıyla il olmak istiyoruz» gibi ifadelerin yer aldığı sloganlarla il olma imajının kamuoyuna yerleşmesi hedefleniyor.

«Doğa bizlere gelecek neslin emanetidir. Yeşil tabiatın akciğeridir. Yeşil hayat demektir. Yeşili ve doğayı koruyalım, gibi sloganlarla da çevre bilinci oluşturulması düşünülüyor.

Belediye'nin satışa çıkardığı sloganlı otobüs biletleri zamlı fiyatı ve sloganları ile ilgi çekiyor.

—>O<—

Karnesinde Kırk

■ Baştarafı Sayfa 1'de

Erken başlayan yarıyıl tatiline giren ilk ve orta dereceli okul öğrencileri geçtiğimiz Cuma günü karnelerini aldılar.

Teşekkür, takdir alan ve karnesinde zayıf olmayan öğrenciler sevinirken, kırk notu bulunanlar da üzülüler.

Cocukların bu sevinç ve üzüntülerine ortak olan anne - baba ve aile fertlerine ise uzmanlardan uyarılar var.

Uzmanlar, pedagoglar diyor ki :

«Başarının ölçüsü kabul edilen karnedeki kırk not sebebiyle çocuklara baskı yapılması, çocuğun aşırı tepkisine yol açabilir. Çocuğu azarlamak, dövmek ve başkaları ile karşılaştırmak evden kaçmalar ve intiharlara kadar varan sonuçlara yol açabilir. Buna meydan vermemek için, zayıf getiren öğrenci ile tatlılıkla konuşmalıdır.



Seydişehir'de
Seydişehir
Postası
Gazetesi
Okunur.

Altı Çizilecek Nokta

■ Baştarafı Sayfa 1'de

Dışişlerimizden öyle bir politika izlemesini bekliyoruz ki, Rusya'nın bir daha süper değil güç bile olmasına izin verilmesin.

2000'li yıllarda Amerika'nın karşısına çıkacak süper güç, Rusya değil Türkiye (Türk Cumhuriyetleri) olsun.

ÇINAROĞLU'NUN YAZISI

Seydişehir'in Sesi Gazetesi'nin 41. sayısında Harun Çınaroğlu'nun «Endişe» başlıklı yazısını takdir etmemek elde değil. Hülasa olarak şöyle diyor :

«Seydişehir'e yeni bir fabrika daha yapsalar bile 4000 işçi almak olanaksız. DYP ilçe yöneticileri de Sayın Demirel'in Ankara Güniz sokaktaki evinde (Seydişehir il olacak ve 4000 işçi daha alınacak) dediğini kulakları ile duyduklarını söylediler».

Çınaroğlu yazısının bir yerinde bizim de aynen katıldığımız temennisini şöyle dile getiriyor :

«Bu endişeyi gidermek de DYP ilçe teşkilatına düşer. En kısa zamanda Sayın Başbakan'la ve Vefa Tanır'la görüşüp hangi gerekçelerle bu demecleri verdiklerini öğrenip kamu oyuna anlatımlar».

Sadece altı değil, üstü de çizilecek önemli noktalardan birisi de budur.

Çevre Sorunları

■ Baştarafı Sayfa 1'de

ABD'de ta 1849 yılında kurulan Department of Interior teşkilatının tüzüğünde, teşkilatın amacının «Ülkenin toprak, su, enerji ve minerallerini, deniz ve yaban hayatını, milli parklarını, orman ve dinlenme yerlerini korumak, AKILLICA kullanmak ve GELECEK NESİLLERE temiz bir Amerika bırakmak... olduğu belirtilmektedir. Hayretle okuduğum ve günümüzden tam 143 yıl öncesi tespit edilen bu amaçla Amerikalıların ne denli ülkelerine sahip çıktıkları ve gelecek nesillerini ne denli düşündükleri görülmektedir.

Ülkemizde Milli Park terimi ilk defa 1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanununun 25. maddesi ve daha sonra da 1983 yılında yürürlüğe giren 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile geni şbir uygulama alanı bulmuştur. Bu kanun sayesinde dünyaca ünlü Kuş Cenneti Milli Parkı, Tarihi Göreme Milli Parkı gibi parklar oluşturularak hem doğal ve tarihi güzellikler yok olmaktan kurtarılacak onların gelecek nesillere mirası sağlanmış ve hem de ülkemiz için devamlı bir gelir kaynağı oluşturulmuştur. Adı geçen yörelerimiz her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.

En kısa zamanda VİLAYET olmasını beklediğimiz güzel ilçemizde de milli park statüsüne alınabilecek, doğal yapısı ile buna müsait olan yerlerimiz (Mağmada, Kuşulu, Anabağları, İçerikışla gibi) var. Örneğin İçerikışla. Daha beş - on yıl öncesine kadar bünyesinde pek çok kuş türünü, değişik canlıları barındıran, onları bir ana şefkati ile bağrına basan İÇERİKİŞLA. Ne varki acımasız ellerin çektiği tetikler bugün bu hayvanların neslini tüketmiş, İçerikışla da kendi kaderine terk edilmiştir. Sayın Paslı ağabeyimizin TURNALAR adlı şiirini okuyunca o güzelim doğal zenginliklerimizin nasıl yok edildiğini daha iyi anlıyor, buruk bir acı duyuyoruz.

«Cennet gibi şimdi, Anabağları,
Mağmada, Bağlama, Toros Dağları,
Salınmış Suğla'ya balık ağları,
Kuşulu şimdi çok serin, Turnalar...

Beldibi sanki bir kuş cennetidir
Elagöz KIZLARIN, seyran yeridir
Altındaş kuşların suyunu verir
Sonra Ferzine'ye girin Turnalar»

İçerikışla'nın milli park kapsamına alınıp, eski doğal güzelliğine ve canlılığına kavuşturulması için büyük bir imkana sahibiz. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, değerli ORMAN bakanımız sayın Vefa TANIR beye bağlıdır.

İçerikışla'nın milli park kapsamına alınması konusunda kendilerine ilçemizden götürülecek bir talebin yerine getirilmesini memnuniyetle sağlayacaklarından hiç şüphemiz yoktur. Böyle bir fırsatın değerlendirilmesi gerekir. Gelin hep birlikte doğal güzelliklerimize sahip çıkalım.