

RAMAZAN KÖŞESİ

Hazırlayan : Hatice KOYUNCU

ALİMİN KIYMETİ

İlim çok şerefli olup, Allahü teâlâya yakın olma vesilesidir. Bütün ilimlerin başı Allah korkusudur. Nitekim Allahü teâlâ buyuruyor ki : (Ancak alim olanlar, Allahdan korkar.)

Allahü teâlâdan korkmanın alameti, ilmi artıkça Allahü teâlânın emir ve yasaklarına daha dikkatle uymaktır. Sevgili Peygamberimiz «İlmi artır!» diye duada bulunmuştur.

ALLAH SENİ AFFETTİ

Alimin üstünlüğünü bildiren hadis-i şeriflerde buyruldu ki :

(Bir kimse, bir alimi sever, arada bir ziyaretine giderdi. Allahü teâlâ, bir meleği insan şeklinde onun yoluna gönderdi. Melek sordu :

- Nereye gidiyorsun?
- Filan alimi ziyarete gidiyorum.
- Bir yakınlığınız var mı?
- Hayır, yok!
- Onunla görülecek bir dünya işiniz var mı?
- Hayır yok!
- O halde niçin gidiyorsun?
- Onu seviyor, Allah rızası için onun ziyaretine gidiyorum.

— Bilesin ki ben meleğim. Sana müjde veriyorum. O alimi sevdiğin için Allahü teâlâ seni affetti!

Mübarek bayram günlerinde alimleri (Mesela çevremizdeki Seyyid Harun Velî, Muhammed Kudsi Bozkırı hazretleri gibi zatları) ziyaret edip fatiha okumak çok sevaptır.

Hüzünlü Bayram**■Baştarafı Sayfa 1'de**

İnsan kendisine verilen akıl ve zekâ nimetlerini yerli yerince kullanmalı ömür denilen ele geçmez sermayeyi iyi değerlendirmelidir. Giden zaman geriye gelmez. Gençlik bir daha ele geçmez!

Bütün bu anlattıklarımın nereye varmak ve neyi ifade etmek istiyorum, kısaca anlatayım.

Allahü teâlânın en mükemmel şekilde (Ah-seni takvim) olarak yarattığı insan kendisine bahşedilen bu mükemmelliğin değerini bilmelidir. Değer bilmek insanın önce kendisini bilmesi ile olur. Zira «Kendini bilen Rabbini bilir.» buyurulmuştur. Rabbini bilen de O'nun sevgili Peygamberi'ne tabi olur. Peygamber'e tabi olmanın yolu ise İslam Alimlerine uymaktır. İslam Alimlerine uyan insan vatanını, milletini ve ailesini sever. Vatanını, milletini ve ailesini seven bu değerlere sahip çıkar. Bu değerlere sahip çıkan insan vatanı milleti ve alesi için bir şeyler yapma gayretine düşer. Gayret içinde olan gençlik ise, ülke kalkınmasının dinamik gücü olur. Başka kültürleri taklit etmeden kendi örf ve an'anelerimize bağlı, muasır medeniyeti yakalamak ise ancak bu anlattığımız çerçevede mümkün olur.

Yazımızın başında ifade ettiğimiz gibi, genç arkadaşım ülkemizde ve dünyada olanları iyi muhakeme etmelidir. Unutmamalı ki, Nevruz hadiseleri ile ülkemiz iki parçaya bölünmüştü ve acısı bir iç savaşın eşliğinden dönmüştür.

Ülkemiz için bir kabusa dönen Ramazan ayının hüzünlü bayramında Allahü teâlânın hepimize doğruyu idrak nasib etmesini niyaz ediyor, bayramınızı tebrik ediyorum.

İlçemizin İhtiyacını

■Baştarafı Sayfa 1'de Şebekenin eski olduğu doğrulayan ilgililerde, şehrin büyüdüğünü elektrikli ev aletlerinin hızla arttığını belirterek şöyle konuştular :

«eni imara göre, yeni elektrik direklerinin dikilmesi, eskiyen direklerin değiştirilmesi ve eskiyen enerji nakil hatlarının yerine yenilerinin takılması gerekmektedir.»

İlçemizden geçen yeni Antalya yolu çevre güzergâhının 10 kilometrelik bölümünde vakit geçirmeden ışılandırılması gerektiğini söyleyen ilgililer, bu eksikliklerin giderilebilmesinin 3 milyar lirahak bir yatırım gerektirdiğini ve Enerji Bakanlığı'nın ihale yoluyla yaptırması gerektiğini ifade ettiler. Kış şartları ağır geçen ve hızla büyüyen Seydişehir'de gerekli enerji yatırımlarının acilen yapılması gerektiğini söyleyen ilgililer, aksi halde gelecek yıllarda sıkıntının dahada artacağına ve bu yatırımların yapılmasında görevin siyasilerimize düştüğüne dikkat çektiler.

**Felaketzedelere**

■ Baştarafı Sayfa 1'de den onar bin lira kesilerek toplanan yardım tutarı 45 milyon lira olurken, Türkiye Maden İş Sendikası Seydişehir Şubesi'ne üye işçilerin aylık ücretlerinden kesilen yardım tutarı da 7 milyon lira oldu.

Sendika yetkilileri işçilerin toplam 52 milyon lira tutarındaki yardımlarının felaketzedelere ulaştırılacağını belirterek şöyle konuştular :

«Türk Metal üyelerinden bu ay toplanan 45 milyon lira Zonguldak'ta gruzi felaketzedelerine, gelecek ay toplanacak para ise Erzincan'daki deprem felaketzedelerine gönderilecektir. Maden işçilerinden toplanan 7 milyon lira ise Zonguldak ve Erzincan'a paylaştırılacaktır.»

Gazetemize**Abone Olunuz****Bu Nasıl Dostluk****■Baştarafı Sayfa 1'de**

Her iki savaş ta Almanya'nın gururunu oldukça kırmış ve taddığı büyük yenilgilerin kompleksinden bir türlü kurtulamamıştır. Diğer bir ifadeyle bu iki büyük yenilgiyi hiç bir zaman unutmamıştır.

Rus İmparatorluğunun parçalanmasıyla birlikte, Batı Almanya, Doğu Almanya ile birleşerek, 80 milyonluk nüfusuyla birden Avrupa'nın en büyük devleti durumuna gelivermiştir. Gerçekten de savaş sonrası başlattığı ekonomik hamlede başarıya ulaşan Almanya, bugün Avrupa'nın en güçlü devletini oluşturmaktadır. Beklenmedik fakat yıllardır hayal ettiği bir güce sahip olan bu ülke, tarihte bir türlü ele geçiremediği SİYASİ LİDERLİK fırsatını/gücünü önce Yugoslavya'nın parçalanmasında göstererek Silovenya ve Hırvatistan'ın federasyondan kopmalarını sağlamıştır. Hatta AT'nin bu cumhuriyetleri tanımalarında bile en büyük rolü oynamıştır. Öteyandan daha şimdiden pek çok Doğu Avrupa ülkesini ekonomik anlaşmalarla kendi kontrolü altına almıştır.

Aslında bu olayların altında yatan gerçek, Avrupa'nın bu yeni devletinin, Avrupa'dan-Balkanlar'a, Orta Doğu'dan-Orta Asya'ya kadar uzanan büyük bir bölgede hakimiyet kurma arzusu ve çabalarıdır.

Almanya çizdiği bu hedeflere varabilmek için en büyük engel olarak TÜRKİYE'yi görmektedir.

NEDEN TÜRKİYE

Karşı karşıya bulunduğu son olaylarda, özellikle GÜNEY DOĞU olaylarında, Almanya'nın Türkiye'ni değil de, düşmanlarımızın safında yer alması, onları himaye etmesi ne Sn. Başbakanımızın ve ne de Sn. İçişleri Bakanımızın kendilerine yönelik beyanatlarının bir sonucudur. Bu durum herkeze bilinen bir gerçektir. Asıl mesele Almanya'nın Türkiye üzerindeki «ileriye dönük planlarından» kaynaklanmaktadır.

Yakın bir geçmişte bağımsızlıklarını kazanan TÜRK CUMHURİYETLERİ ile birlikte, Türkiye güneyde Musul ve Kerkük'ten, kuzeyde Kırım ve Volga'ya, batıda Bosna-Hersek'ten, doğuda Çin Seddi'ne kadar uzanan Türklük Dünyasıyla bölgenin tartışmasız lideri olmaya adaydır. Daha doğrusu TÜRKİYE, dünyanın ikinci belki de tek ADİL ve GÜÇLÜ lideri olma fırsatını yakalamıştır. Bu durum pek çok ülkeyi olduğu gibi, bölgenin liderliğine soyunan Almanya'yı da telaşlandırmaktadır.

İnşallah 21. yüzyıl TÜRK LÜĞÜN yüz yılı olacaktır.

Böyle bir durumun gerçekleşmesi, yayılmacı emellere sahip olan Almanya'nın bir taraftan Akdenizin sıcak sularına inerek yıllardır hayal ettiği Orta Doğu'yu, diğer taraftan, yine yıllardır hayal ettiği Doğu'ya Çıkış politikası ile de Orta - Asya PETROL bölgelerini nüfusu altına alma hayallerini engelleyecek-daha doğrusu politik hedefleri gerçekleştirecektir.

Oyleyse, bölge liderliğinde kendisine RAKİP olarak gördüğü TÜRKİYE ENGELİ ORTADAN KALKMALIDIR. O nedenle ki, Türkiye'deki etnik ayrılıklar körüklenmekte, bölücülere arka çıkılarak her türlü destek verilmektedir. Güney Doğu olaylarında Türkiye'nin haklılığını kendileri de pek ala bilmektedirler. Hatta Saddam'ın Halepçe katliamını «kendilerinin sayesinde gerçekleştirdiğini de»

Almanlar'ın Güney Doğu olaylarında olduğu gibi, KARABAĞ olaylarında da ERMENİLER'in yanında yer almalarının nedenleri de aynı gerçeklere dayanmaktadır.

YAPILMASI GEREKENLER :

Almanya hiç bir zaman Türk Milleti'nin kendilerine gösterdiği samimi dostluğu Türk Milletine göstermemiştir. Türk Milletinin, kendilerine göstermiş olduğu bu samimi dostluğun karşılığını istemesi en tabii hakkıdır.

Başlatmış oldukları ambargoya ve siyasi şova son vermemelidirler. Aksi halde ;

Tüm Alman mallarına BOYKOT uygulanmalıdır.

Lobi faaliyetleri artırılmalı, haklı olduğumuz bu milli dava tüm dünya devletlerine açıkça anlatılmalı, Avrupa'da teşkilatlanmaya gidilmeli,

Almanya'da çalışan işçilerimiz yasal yollardan tepkilerini göstermeli,

Bu haklı davamızda, Almanların aksine, Ülkemizden yana tavır koyan devletlere (onların devleti ve siyaset adamlarına) TEŞEKKÜR telgrafları çekilmeli,

EN ÖNEMLİSİ, özellikle silah vb. sanayinde dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolları araştırılmalı, benzer olayların gelecekte de bir başka ülke tarafından tekrarlanacağı düşünülerek gerekli tedbirler alınmalıdır.

MİLLET OLARAK BÖLÜCÜ FAALİYETLERİN DİŞ KÖKENLİ OLDUĞU HIÇ BİR ZAMAN UNUTULMAMALI ve O NEDENLE DE BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE SIKI SIKIYA SARILARAK BÖLÜCÜ OYUNLARA GELİNMEMELİDİR.