

# Ramazan Sayfası

Hazırlayan : Hatice Koyuncu

## HAFTANIN SOHBETİ

### EHL-İ SÜNNET İTİKÂDİ

Allahü Teâlânın son dini İslamiyeti, insanlara açıklayan, öğreten Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu din kıyamete kadar, hamed aleyhisselamdır. Bu din kıyamete kadar, hiç bozlmayacak, değişmeyecektir. Bunu Allahü Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriyor. Sevgili Peygamberimizi bizzat görmekle şereflenen ve İslamiyeti ondan öğrenen Eshab-ı Kirâm, bu dini kendinden sonra gelen müslümanlara aynen öğendikten sonra gelen müslümanlara aynen öğrettiler. Peygamberimizin ve Eshab-ı Kirâm'ın yolundan ayrılmayan müslümanlara «Ehl-i sünnet vel-cemaat» denir. Her asırda, müslümanlara İslamiyeti bozulmadan, değiştirilmeden öğrenmelerine, önderlik eden yüksek din alimleri olmuştur.

Resûlullah efendimizin ortaya koyduğu itikad, iman bilgilerini İmâm-ı E'şarî ve İmâm-ı Maturîdi adındaki iki büyük âlim, geniş olarak açıklamışlar, kısımlara bölmüşler ve herkesin anlayacağı şekilde yaymışlardır.

Ehl-i Sünnet itikadına uymayan bir inanış, doğru yoldan ayrılmaktır. Böyle yanlış inananların, Cehennem'e gideceğini, Sevgili Peygamberimiz haber vermiştir. Bir hadis-i şerif'te: (Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan bir fırka kurtulacak, diğerleri helâk olacak, Cehennem'e gireceklerdir.) buyurduğunda, Eshab-ı Kirâm; kurtulan fırka hangisidir ya Resulullah? diye sorunca (Ehl-i Sünnet vel-cemaattir) buyurdu. Eshab-ı Kirâm bu defa da; Ehl-i Sünnet vel-cemaat nedir? diye sordular. (Benim ve âşab'ımın bulunduğu yolda olanlardır.) buyurdu.

Ehl-i Sünnet, yani sünnetlik, Eshab-ı Kirâm'ın hepsini, Ehl-i beyti ve onlara uyan müslümanları sevmek yoludur.

## YAŞADIĞIMIZ DÜNYA

### İLK İNSANLAR

İlk insanlar, bazı tarihçilerin zan ettiği gibi ve İslâm dinine inanmayanların uydurduğu filmlerde görüldüğü gibi, ilimsiz, fensiz, görgüsüz, çıplak ve vahşi kimseler değildi. Evet bugün, Asya, Afrika çöllerinde ve Amerika ormanlarında tunç devridekilere benzeyen vahşiler yaşadığı gibi, ilk insanlarda da bilgisiz, basit yaşayanlar vardı. Fakat bundan dolayı, ne bugünkü ne de ilk insanların hepsi için vahşidir denilemez. İlk insan ve ilk peygamber Adem aleyhisselâm'dır. Adem aleyhisselâm ve ona imân edenler şehirlerde yaşadı. Okumak, yazmak bilir, demircilik, iplik yapmak, kumaş dokumak, çiftçilik, ekmek yapmak gibi sanatları vardı.

Allahü Teâlâ, Adem aleyhisselâm'a on kitap gönderdi. Cebraîl aleyhisselâm on kere gelmişti. Bu kitaplarda, imân edilecek şeyler, çeşitli dillerde lügatlar, hergün elli vakit namaz kılmak, oruç tutmak, leş, kan, domuz eti yememek, tıp, ilaçlar, hesâb, hendese (yani geometri) gibi şeyler bildirilmişti. Altın üzerine Para dahi basmış, maden ocakları işletilip aletler yapılmıştır.

## Ramazan Manileri

Yolunu gözlüyorduk,  
Gittiğin gündenberi.  
Çok sevindik duyunca,  
Bu müjdeli haberi.

—O—

Kavuşmanın tadını,  
Hasretle yanan bilir.  
Ey nurlu rahmet ayı,  
Geldin bize misafir.

—O—

Mevlâdan geldi ihsan,  
Zor işler ola âsân,  
Sevindirdin mü'mini,  
Merhaba yâ Ramazan!

—O—

Kur'anım onda indî,  
Gözyaşım onda dindi,  
Müslümanlar sevindi  
Ne güzeldir Ramazan!

—O—

Oruç tutmak izzettir,  
Bilene bir lezzettir.  
Onbir ayın sultanı,  
Mü'minlere rahmettir.

—O—

Bu aya hürmet gerek,  
Nimete şükür gerek,  
Mübârek Ramazanda,  
Hakka ibâdet gerek.

## Vatan Toprağı

Amerikada paralı askerliğe yeni başlamış bir er, çavuşun karşısına çıktı.

— Affedersiniz efendim  
Çorbada kum vardı.  
Çavuş birdenbire kaşlarını  
çatıp sertleşti :

— Buraya yemek beğenmeye değil, vatan toprağını korumaya geldiniz.

Bir daha böyle şikayet istemiyorum.

— Evet çavuşum korumaya geldik, vatan toprağını yemeye değil...

## Bağırıyorsunuz

Meşhur bir cerrah, hastaneye yetişmek için arabasını hızla sürerken trafik polisi durdurur. Ehliyetini kontrol eder, ceza yazmaya başlar. Zaman kaybeden cerrah, öfkeli bir sesle çıkışır :

— Siz olmasaydınız çoktan hastanedeydim!

Polis sukûnetle cevap verir :

— İyi ya işte hayatınızı kurtardım, şükredeğinize üstelik birde bağırıyorsunuz...!

Horasan'dan Anadolu'ya

## SEYYİD HARUN VELİ

### EŞREFOĞLU AĞLADI

Yazan: Sefa KOYUNCU

Hârûn Veli buyurdu : «Ey! Eşrefoğlu dinle, Beylik de sultanlık da olsun yine seninle. Kal'asıyla burcuyla senin olsun bu şehir, Zira şehir dediğin beyler için gerektir. Allah için terk ettik, biz dünya beyliğini, Tercih ettik dünyaya âhiret erliğini. Dünyada tek arzumuz rızâ-i ilâhidir, Zira dünya beyliği, gelici geçicidir. Horasan beyi iken işittiğim bir nidâ, Bulunmamın sebebi oldu benim burada. Anadolu'ya geçmem istendi ilham ile, Bu ilâhî ilhamla yola çıktık kâfile. Küpe Dağı şarkında şehir kurmam istendi, Kurduğum şehir halkı (sulehâ ola) dendi. Sadık mü'min olanlar Hakk yoldan ayrılmaya, Şakî olan kulların sonu hayır olmaya. Bu ilâhî ilhamla ayrıldım Horasan'dan, Gönül rızası ile çekildim saltanattan. Dağıttım fakirlere bütün dünyahgımı, Allahın takdirine bıraktım varlığımı. Yol gösterdi bir bulut kâfileme semadan, Bulut rehberliğinde geçtik nice diyardan. Geldik Küpe Dağı'na bulut nûra garkoldu, Şehir kuracağımız mekân rengârenk oldu. Allahü teâlânın emrine tâbî olduk, Küpe Dağı şarkına güzel bir şehir kurduk. (Lâkin bize gerekmez şehir senin, il senin, Bir parçasıdır bu yer, senin emirliğinin». Eşrefoğlu bunları işitince ağladı, Gözyaşları dökerek yürekleri dağladı. Eşrefoğlu, elini öptü Hârûn Sultanın, «Sahibi sensin» dedi, «efendimiz buranın.» «Kurduğunuz şehirde Mehmed Bey'in nesi var, Sizin gibi Seyyide feda olsun bu diyar. Hak iddia etmeyiz artık bu topraklarda, Kurduğunuz şehirde, yaptığınız kal'ada. Burada bulunanlar sözümüze şahittir, İmar eylediğiniz şehir size aittir.»

— Devam Edecek —

## DIŞ HEKİMİ VEYSEL GÖNÜLAL

GÜNÜN HER SAATİNDE  
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.

Memur ve Emeklilere Diş Yapılır.  
DIŞ TEKNİSYENLERİ

İSMAİL ÖRS — İBRAHİM YAŞAR

Atatürk Cad. No. 24 (Caymaz İşhanı)  
Tel : 582 18 29

SEYDİŞEHİR