

S O H B E T

■ Baştarafı Sayfa 1'de

Türkiye'de siyasi gündem kırk yıldan beri hiç değişmiyor; gerginlik, kavga, kısır çekişme, küçük hesaplar, ayak oyunları.

- Dünya kırk yılda nereden nereye geldi; biz neredeyiz? 20. yüzyılın sonunda dünya neler konuşuyor, nereye koşuyor; biz nelerle uğraşıyoruz.

- Günümüz gelişme ve olaylarına hâlâ otuz yıl önceki gözlerle bakıyoruz; gelişmeleri yakalamak yerine, durdurmaya, geri çekmeye çalışıyoruz. Dünyanın büyük kısmı 21. yüzyıl teknolojik yarışına hazırlanırken biz Devleti parselleme kavgası veriyoruz; o vali senin, bu vali benim; o müsteşar senin, bu müsteşar benim. Bunlar siyasi partilerin değil, devletin valisi, müsteşarı; bu yüksek idareciler gücü siyasî partilerden değil, hukuk ve devlet düzeninden alır; maaşlarını millet öder. Devlet makamları pazarlık mevzuu olmaz. Merkez Bankası Başkanı şu veya bu partiden olunca parada o partinin amblemi mi yer alacak? Tam beş haftadır bu pazarlık sürüyor, bitmedi; biteceği de yok. Yıl sonundan sonra pazarlık yeniden başlayabilir. Bürokrasiye siyaseti sokmanın rejime yapılabilecek en büyük kötülük olduğu görülmüş, yaşanmıştır.

- Türkiye'nin çözüm bekleyen büyük, ciddi iç ve dış meseleleri var; çözüm geciktikçe meseleler ağırlaşıyor. Hükümetler ertelemeyi çözüm olarak görüyor, göstermeye çalışıyor. Dünya menfi istatistiklerinde -enflasyon, işsizlik, kalkınma- ön sıralara yükseliyoruz. Yarışı başlarda değil, sonlarda götürüyoruz.

- İnsanlarımızın bir kısmı çadırlarda, ahırlarda yaşarken Halk Bankası trilyonluk genel müdürlük binası yaptırıyor; Sayıştay, her memura 70 m2 düşen yeni binasına kavuşuyor; Devletin Mercedes otomobil parkı büyüyor; geçen sene Dışişleri Bakanlığı 70, Başbakanlık 25 Mercedes-500 aldı, her biri -yanlış okumadınız- tam 428.000 Alman Markına; Dışişleri Bakanlığı bir o kadar da Mercedes Jeep aldı, tanesi 325.000 Alman Markına. Bu fiat ve büyüklükte Mercedeslerin, içerde ve dışarda, makam arabası olarak kullanıldığı başka hiçbir memleket -en zenginleri dahil- yoktur.

- 20.000 köyünde içme suyu bulunmayan, sınıf, okul, öğretmen yetersizliği sebebiyle, bir milyona yakın çocuğu ilkökula gidemeyen Türkiye-miz, dışarda en büyük «müşavir» ordusuna sahip: Hazine, Dış Ticaret, Maliye, DPT, Turizm, Kültür, Eğitim, Basın, Çalışma Müşavirleri... Sayıları yüzleri aşan bu memurların yüzde sekseninden fazlası yabancı dil bilmez, hizmetin gerektirdiği şartları taşımaz. Maliyeti hem hazine, hem de Devletin dış görüntüsü bakımından yüksek. Amerika Birleşik Devletleri 12 Milyon Dolarlık tasarruf için 15 dış temsilciliği kapatırken Türkiye yenilerini açıyor. Dış temsilde büyük devletlerle yarışıyoruz. Susuz köylerin suyu, okuyamayan çocukların imkanları, dışarıya döviz olarak akıtılıyor.

- Savaşta yıkılan Avrupa'nın, Almanya ve Japonya'nın son elli yılda aldıkları mesafeye bakın, bir de savaş görmeyen Türkiye'nin haline. Memleketimizin iyi idare edildiğini -bazı dönemler hariç- söyleyen varsa ayağa kalksın.

- Artık Türkiye'nin, gündemini değiştirme zamanı değil mi, ne dersiniz?

■ SAKATA SAYGI İNSANLIĞIN BELİRTİSİDİR.

■ SAKATI TÜKETİCİ DEĞİL ÜRETİCİ YAPALIM.

Polis Günü

■ Baştarafı Sayfa 1'de bebi ile bir mesaj göndererek katılmazken, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer adli erkan personeli, Türk Metal ve Türkiye Maden - İş Sendikası temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve davetli katıldı.

Hükümet konağı önündeki tören saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başladı ve ardından İlçe Emniyet Müdürü Hanife Sayın Baştürk bir konuşma yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Baştürk, Türk polisinin insan haklarına, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, vatanın bölünmez bütünlüğüne bağlı kaldığını belirterek şunları söyledi :

«Polisin varolmasının sebebi insan haklarıdır. Gücümüzü aldığımız noktaya ise tarihi kahramanlık larla dolu olan, yüce milletimizdir, onun desteğidir. Halkın huzuru bizim gururumuzdur. Türk polisi iki şeye çok dikkat eder. Bunlardan bir tanesi vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bölünmezliğidir. Bir diğeri de demokrasidir. Demokrasinin yaşatılması, yüceltilmesi de bizim en temel görevlerimizdendir. Çünkü Türk Polisi bu milletin bağrından çıkmıştır. Onun gibi yaşar, onun gibi yer, onun gibi düşünür. Bizler güvenlik güçleri olarak, halkımızın göstermiş olduğu manevi destek sayesinde, devletimizin bölünmez bütünlüğüne göz dikmiş olan vatan haini ve namertlere, hayatımız pahasına da olsa fırsat vermeyeceğiz» dedi.

Akşam saat 19.30'da Kuşulu Aile Gazinosunda düzenlenen eğlence programı ile 151. Kuruluş Yıldönümü Kutlama faaliyetleri sona erdi.

Osman Aykaç

■ Baştarafı Sayfa 1'de Bakanı Hüsnü Doğan'a, Bayındırlık Bakanı Keçeciler'e ve Milletvekillerine teşekkür ettiler.

Gazetemiz adına Etibank Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim kurulu üyeliğine atanan Osman Aykaç'ı kutlar başanlı çalışmalar dileriz.

Osman Aykaç görevine 9.3.1996 günü başladı.

ÇÖZÜLMEMEYE DEVAM MI?

İmran ÜNAL

1989 yılından sonra başlayan, 1990 yılından sonra da çözülme safhasına giren eski Sovyetler Birliği'ndeki olayların günümüzdeki analizini yapmadan önce, gerek Çarlık Rusya'sı gerekse Sovyetler Birliği'nin; genel bir değerlendirmesi yapıldığı zaman devletin tabanındaki zihniyetin her iki dönemde de birbirinden farklı olmadığı görülür. Her ikisinde de «Rus Milliyetçiliği» ifadesinin ulaşılacağı coğrafi kavramların aynı olduğu anlaşılmaktadır. Yani bir tarafta Ortadokluk ve Çar Ailesinin gücü devam ederken, ekip değişmiş Romanof Ailesinin yerine Dünya Komünizmi şeklinde ifade edilen ideolojik bir taban yerleştirilmiştir. Ama Rusya'da, değişen hiçbir şey olmamıştır.

1917 den 1990 yılına kadar bu durum devam edip gelmiştir. Gelmiştir; fakat dünyaya kapalı bir kutu ve süper güç görüntüsü vererek. Çok dilli, çok dinli bir o kadar çeşitli milletler, topluluklar, ne olmuştu da hafif bir serbestide onlarca devlet ve özerk topluluklar ortaya çıkmıştı.

Rejim insanlar için değil; adeta insanlar rejim içindir; anlayışı bu imparatorluğu daha fazla taşımamıştır. Pekiyi, şimdi neler oluyor?

Federasyonun; demokratikleşmesi, liberalleşmesi, millileşmesi ikinci bir çözülüşü gündeme getiren asıl dinamik noktadır. Bunu, başka bir şekilde ifade edersek; Rusya liberal - demokratik olacak ama, bunu başardığı takdirde imparatorluk sevdasından vazgeçecek, eğer demokratikleşemezse, millileşemezse o zaman muhafaza ettiği ikinci imparatorluk halkasını yaratmak zorundadır. Ama dünyadaki genl politika gösteriyor ki Rusya'nın bu kavramları, hep birlikte götürmesi mümkün değildir. Çünkü :

Eski Sovyetlerden Rusya Federasyonu'na çok kötü bir miras kalmıştır. İktisadi hayat çökmüştür. Teknoloji çok gerilerde kalmıştır. Bugünkü iktisadi hayatı zorlukla götürmektedir. İşletmelerin büyük bir kısmı da % 20 - 30 kapasite ile çalışmakta ve çalışanlar 3 - 4 ayda bir ücret alamamaktadır.

Jirinovski gibi bir liderin oy alabilmesinin, birinci sebebi büyük bir imparatorluğun kaybedilişinin hazminin güçlüğüdür. Biz Türkler de de öyle olmamış mıdır? Osmanlı İmparatorluğunun kaybettiği toprakların acısını aradan 70 - 80 yıl geçmesine rağmen yüreklerimizde duymaktayız.

Rusya'da bu özlem zaman zaman bürokrat kesimde de kendisini gösteriyor. Ancak, İmparatorluk sevdalısı partilerin oy almasının sebebi yalnız bu değildir. Sovyetler Birliği, dağılmadan önce halk, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmekteydi, Fakat liberalleşme öyle başıboş ele alınmıştır ki, bürokratlar arasında dahi sisteme geçiş konusunda birlik sağlanamamıştır.

Diğer önemli husus, Rus halkı tarihinde Demokrasi ile tanışmamış, hep yönetilmiştir. Bu da Rus halkında teşebbüs zihniyetini sifira indirmiştir. Her vatandaş, mutlak surette kendisinin üzerinde birilerinin işi götüreceğini varsaymış, öyle alışmıştır. Çünkü, başka bir sistemi tanımamışlardır. Hatta Solhozların, Kolhozların başına eski komünistlerin yeni birer liberal yönetici olarak atanması ve bu insanların sistemi oturtmalarını beklemek de biraz hayal olarak görünmektedir.

Problemlili ve huzursuz bir komşu; Kimsenin arzu etmediği özellikle de ülkemizin hiç arzu etmediği bir durumdur. Tarihi ve coğrafi özellikleri itibarıyla son derece önemli bir konuma sahip olan bu komşu ülkenin hür dünya ile bütünleşmesinden hiç şüphe yok ki; Tüm dünya gibi Türkiye'de kazançlı çıkacaktır.