

# Değişen Japonya

Süper kalkınma hızı ile dünyada hayranlık uyandıran Japonlar arasında İslâmiyet hızla yayılıyor. Ülkede 180'i cami olmak üzere 300'ün üzerinde ibadethâne bulunuyor.

> Sefa Koyuncu

**İ**STANBUL- Yüksek teknolojide gösterdiği performansla dünyayı hayran bırakan Japonya'da Müslümanlığı seçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Günümüz Japonya'sı üzerine yapılan bir araştırma, modern ilmin en son keşifleri ile paralellik arzeden İslâmî bilgilerin, özellikle Japon entelektüelleri arasında büyük ilgi uyandırdığını gösterdi. Araştırmada, dini alanda bir arayış içerisinde olan Japonların tarihte Şintoizm inancını benimsedikleri, altıncı yüzyıldan sonra ise Çin ve Kore'den etkilenecek, Hindistan'dan yayılan Budizm'in etkisi altına girdikleri kaydedildi. On altıncı yüzyıldan itibaren bölgeye gelen Portekiz ve İspanyol Katolik misyonerlerinin Hıristiyanlığı yaymaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları belirtildi. Misyonerlerin 4-5 asrı bulan yoğun çabalarına rağmen Hıristiyan yapılabilen Japon sayısının halen 700- 800 bin civarında olduğu, buna karşılık, İslâmiyetle 20. yüzyılın başlarında tanışan Japonlardan binlercesinin Müslümanlığı seçtiği bildirildi.

## En çalışkan millet

Okuma, yazma ve öğrenmeyi hayat tarzı haline getiren Japonların, dünyanın en çalışkan milleti olduğu ifade edilen araştırmada, "Japonlar karınca gibi çalışkandır. Yürüyüşleri bile karıncaya benzer. Sokaklarda salına salına yürüyen Japon göremezsiniz" denildi ve şu tespitlere yer verildi: "İş yerlerinde patron dahil herkes seve seve çalışmaktadır. Şirket yöneticisi olarak

yetiştirilen gençler, gece saat 23:00'e kadar çalışıp, iş yerinin bahçesindeki konteynerlerde uyumakta, sabah 06:00'da tekrar iş başı yapmaktadır. Mühendisler masa başında değil, imalathanededir. Maksimum verimliliği ve ergonomiyi sağlamak için tezgahla bant arasında aralıksız uğraşırlar. Şirket kararları alınırken en aşağı basamaktaki işçiden başlamak üzere herkesin görüşü alınır. Görüşler yukarı çıkar, en sonunda asıl yetkili kararı verir. Böylece her çalışan 'burası benim şirketim' diye düşünür, şirketini sahiplenir. İşçiler kendi aralarında yarıştırlır ve her iyileştirme fikri ödüllendirilir. Böylece çalışanlar yaptıkları işi daha verimli şekilde yapmanın yollarını bulmaya çalışırlar."

## Hak dinden izler

2. Dünya Harbi'nden evvel Şinto tapınaklarına üye olmaya mecbur tutulan Japonlar, 1945'ten sonra din hürriyetine kavuştular. Din serbestliği Japon anayasasıyla garanti altına alındı. Şintoizm, Şamanizm, Brehmen ve Buda dinlerinin, peygamberlerin "aleyhimüsselam" getirdiği hak dinin, asırlar boyunca cahiller ve zalimler tarafından değiştirilmesiyle meydana geldiği ve bunların hak dinden izler taşıdığı ifade ediliyor. Japonya'da ilk cami 1935'te Kobe'de, ikincisi ise 1938'de Tokyo'da inşa edildi. 1990'dan itibaren İslamiyete olan ilginin çığ gibi büyüdüğü Japonya'da bugün 180'i cami, 120'si mescit olmak üzere 300'ün üzerinde ibadethâne bulunuyor.



1938'de inşa edildikten yaklaşık 50 yıl sonra yıkılma tehlikesi geçiren Tokyo Camii, Türk Diyanet Vakfı öncülüğünde yeniden yaptırılarak, 2000 yılında tekrar ibadete açıldı. Cami şimdi binlerce Müslümana hizmet veriyor.

## Ertuğrul firkateyni yaklaştırdı

**J**aponlarla resmi ilişkiler Sultan II. Abdülhamid Han döneminde gelişti. 1877'de Japon Prensi Komatsu Halifeyi ziyaret etti. İade-i ziyaret amacıyla 1889'da Abdülhamid Han, Tuğamiral Osman Paşa'yı Ertuğrul Firkateyni ile Japonya'ya göndererek, Osmanlı İmparatorluğu yüksek nişanını İmparator Meiji'ye takdim etti. Gemi dönüş yaparken Eylül 1890'da fırtınaya yakalanarak battı. Japonya'nın ünlü gazeteslerinden "Yiji Şimbun"un, Ertuğrul faciasında şehit olanların ailelerine vermek üzere topladığı 18.907 frank, 1890'da gazetesinin yazarlarından Şotara Noda tarafından İstanbul'a getirildi. Abdülhamid Han, 1891'de yüzbaşı Mehmet Bey'i teşekkür için Japonya'ya gönderdi ve Japon İmparatoru Meiji'ye bir Arap atı hediye etti...