

Manevi mimarlarımızdan

● Seyyid Harun Veli Hazretlerinin şehri olan Seydişehir'de, adeta bir güneş gibi doğdu. Çevreye ışık saçtıklarını iddia eden bazı kimselerin yıldızları söndü.

Akli ve nakli ilimlerde derin alim, Tasavvuf ehli ve Veli. İsmi, Muhammed Bin Mustafa Bin İsa'dır. 1784 senesinde Konya'nın Bozkır kazasına bağlı Aliçerçi köyünde dünyaya geldi. Annesi Halime hanımdır. Hocası Ödemişli Hasan Kudsi efendiye nisbetle Kudsi denildi. Halk arasında Memiş Efendi lakabı ile tanındı. 1852 senesinde yetmişbir yaşında iken Seydişehir yakınlarında Çavuş köyünde vefat etti. Aynı yerde defnedildi.

İlim ve İrfan ile meşgul olan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Muhammed Kudsi Efendi, küçük yaşta Bozkır'ın Karacahisar köyüne gitti. Orada akrabalarından İbrahim Efendi adında Ebu Said Hadimi hazretlerinin talebelerinden ilim sahibi bir zat vardı. Onu tersiyesinde büyüdü. İbrahim Efendi vefat

edince onun oğlu Muhammed Efendi'nin huzurunda tahsiline devam etti. Daha sonra Kayseri ve Bilahare İstanbul'a Trakya'da Tırhala'ya Hadim ve Antalya'ya gitti. Gittiği yerlerde ilim öğrenip tahsilini tamamladı. Akli ve Nakli ilimlerde yetişip, her ilimde söz sahibi oldu. Memle-

ketine geri geldi. Karacahisar köyünde yerleşip evlendi. Taliplerine ilim öğretmekle meşgul oldu. Bu sıralarda Mevlana Halidi Bağdadi hazretleri halifelerinden Ödemişli Hasan Kudsi efendiyi Konya'ya göndermişti. Hasan Efendi, Konya'nın etraf ve havalisini dol-

laşarak Mevlana Halidi Bağdadiden aldığı feyizleri saçmaya başladı. Hadimi ziyaret etti. Daha sonra Karacahisar'a geldi. Karacahisar'da ilim

öğretip talebe yetiştirmekte meşgul olan Muhammed Kudsi Efendi.

Hasan Kudsi hazretlerinin kendi taraflarına doğru yola çıktığını duyunca talebelerini toplayıp karşılamaya çıktı. O mübarek zati bir kaç gün köyünde misafir etti. Hasan efendiye hayran kaldı.

KONYA'YA GEL

Dersi ve talebeyi bırakıp muhabbet sarhoşluğu ile Hasan Kudsi'nin peşi-

sıra Seydişehir'e gitti. Seydişehir'e varınca Hasan Efendi, "Muham-

med efendi, senin hatırın için Seydişehir'de on gün kalıp, talim ve terbiyen

ile meşgul olacağım. Sonra sen geri dön. Meclis ve

Muhammed Kudsi Bozkırı (Hacı Memiş Efendi)

Biz her şeye Allah'dır diyenlerden değiliz. Biz her şey Allah'tandır diyenlerdeniz.



Yazan;
Mehmet Eminoğlu

● Cariyelere, yetimlere, miskinlere, acır, yardım ederdi. Cömertlikte zamanın bir tanesi idi. Borçluların borçlarını öderdi. Dünya değil ahiret zengini idi. Dahili ve harici nafaka ve giyeceklerini üzerine aldığı yirmi- den çok talebesi var idi. Gelen giden misafiri ise sayısızdı.

Allah sevgisinden başka herşeyi attı. Bin yıl düşünse, Allah sevgisinden

Hakka davet eyle" emri üzerine, Karacahisar'a geri döndü.



Muhammed Kudsi Bozkırı Hazretleri'nin türbesi.

taleben dağılmasın. Dersler kesildiği zaman Konya'ya gel" buyurdu.

On gün orada kaldıktan sonra, talebelerinin başına döndü. Dersler kesilince Konya'ya gidip beş ay Hasan Efendi'nin sohbetinde bulundu. Evliyalığın yüksek derecelerine kavuştu. Kalbinden

ve Allah rızasından başka birşey aklına gelmezdi. Kemale gelip icazet (diploma) aldı. Hocalarından aldığı ilim ve feyzi yaymak, Allah'ı Teala'nın kullarını onun razı olduğu yola kavuşturmak vazifesi ile, Hasan Efendi'nin "Memleketine git, irşad ile halkı

ŞAM YOLUNDA
Muhammed Kudsi Efendi, Karacahisar'da ilim ve feyz saçmak Allahü tealanın emir ve yasaklarını öğretmekle meşgul olurken, Mevlana Halid hazretlerini görüp sohbetine kavuşmak arzusu dayanılmaz bir hal aldı. Herşeyi bırakıp Şam'a doğru yola çıktı. Allahü tealanın rızası için çıktığı bu yolculukta, çok sıkıntı çekip pek çok manevi nimetlere kavuştu, Şam'a varınca Mevlana Halid hazretlerinin sohbetleri ile şerefendi. Kırk gün sohbetlerinde bulunup, feyzlere mazhar olarak, bizzat Halid'i Bağdadi hazretlerinin icazeti ile şerefendi. Yine memleketine gidip akraba ve hemşehrilerini hakkın rızasına kavuşturmakla vazifelendirildi.

SEYDİŞEHİR'DE....

Karacahisar'a geri dönüp yeniden insanlara feyz saçmaya başladı. Allahü tealanın emir ve yasakların insanlara tebliği etti. O belde insanların kendisine çok alaka gös-

● Vefatından onüç sene sonra Türbesi yapılırken Lahdi açıldı. Vücudu hayattaki gibi olup kefeni ve teni hir bozulmamıştı. Henüz defnolunmuş gibi idi.

Maddi varlığın bir post, bir hasır, bir çarık ve bir asa, mirası da İslam Alemine gönderdiği kırkdokuz halifedir.

termesi bazı kimselerin hasedine sebep oldu. Hatta kendisini tüfekte öldürmeye kalkıştılar. Ama Allahü tealanın izni ile bir keramet olarak, tüfeğin yana çevrilmesi ölümüne mani oldu. Bu kerameti meşhur olunca

Karacahisar'da duramaz oldu. O zaman Hacı köyü namı meşhur olan Üçpınar kasabasına hicret etti. Burada onyediyen kalıp taliplerine ilim ve feyz saçtı. Ancak orada da fitne ve fesat ateşi körüklendi. Bazı kendini bilmez cahil kimselerin muhalefetine maruz kaldı. Oradan da hicrederek Seydişehir'e gitti. Seyyid Harun Veli hazretlerinin şehri olan Seydişehir'de adeta bir güneş gibi doğ-

du. Çevreye ışık saçtıklarını iddia eden bazı kimselerin yıldızları söndü. Hatta kendi talebelerinden Abdullah Efendi adında birisi bile, onun bu ihtişamına dayanamayıp haset etti. Muhammed Kudsi efendi bu hale çok üzüldü. Onların affedilmeleri ve hidayete kavuşmaları için dua etti. Bu sırada Üçpınarlılar Muhammed Kudsi Efendisi tekrar memleketlerine davet etmek üzere Seydişehir'e göndermişlerdi.

EN KISA YOL
Muhammed Kudsi Efendi Seydişehir yakın-

larında Çavuş köyünde bulunduğu bir sırada, Üçpınarlılar geldiler. Hemşerilerinin davetini kendisine bildirdiler. Ancak Muhammed Kudsi efendinin "büyüklüğünü ve kıymetini takdir ve tasdik eden Çavuş köyü ahalisi, onun Üçpınar'a gitmesine rıza göstermediler. Her iki taraf da inleyerek sızlayarak gece

yarılarına kadar yalvardılar. Hangi tarafa meyletse öbür taraf kırılacaktı. Allahü tealaya el açtı. Allahü tealanın rızası için kendisini davet eden bu müslümanların hiçbirini kırmak istemiyordu. Dua edip, bu dünyadan göçmenin zorluktan kurtulmanın en kısa yol olduğunu gördü. Allahü tealaya dua etti. "Bilinizki

Allahü tealanın evliyası için azap korkusu, nimetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur." mealindeki Yunus suresi atmış ikinci ayeti kerimesini okuyup gözlerini yumdu. Sabah-tan kuşluk vaktine kadar "Allah..Allah.." dedi. Kuşluk vakti ruhunu Rahmana teslim edip, bu sıkıntılı dünyadan ebedi güzellikler alemine göçüp gitti. Cenaze namazı Çavuş köyünde kılındı. Aynı köyde defnedildi. Kabri şerifi onun büyüklüğünü bilenler tarafından ziyaret edilip, feyzinden istifade edilmektedir.



Muhammed Kudsi Hazretlerinin Sandukası



Muhammed Kudsi Hazretleri'nin bulunduğu Çavuş Nahiyesi