

■ Özel kuruluşlarda en çok Kurumlar Vergisini Seytaş ödedi

Kamu kuruluşlarında rekor alüminyumun

Dernek organize ediyor

DİREKSİYON KURLARI BAŞLADI

SEYDİŞEHİR BÜROSU — Seydişehir Şoförler ve Otomobilciler Derneği Direksiyon Kursu vermeye başladı. Karayolları Trafik İmtihan Pisti'nde verilen kurslara usta şoförler öğretici olarak katılıyor.

Şoför ehliyetnamesi almak isteyenlere, direksiyon ve trafik kaidelerini öğretmek amacıyla kurs açtıklarını söyleyen Şoför ve Otomobilciler Derneği Başkanı Hasan Ceylan, "Bu amaçla özel teknik donanımlı bir otomobil aldık. Çift fren tertibatlı bu otomobilde acemi kursiyerler de tehlike olmadan direksiyon öğrenebilecekler" dedi.



Seydişehir Şoförler Derneği Başkanı Hasan Ceylan, direksiyon kursu verilen özel teknik donanımlı otomobil ile

İlçemizdeki şirket ve büyük kuruluşların ödediği 1988 yılına ait Kurumlar Vergisi miktarları belli oldu. 38 milyar 476 milyon 295 bin 84 lira vergi ödeyen Etibank Alüminyum Tesisleri kamu kuruluşları arasında ilk sırayı alırken, Seytaş Yem Fabrikası da 41 milyon 590 bin 430 lira vergi ödeyerek özel kuruluşlar arasında kurumlar vergisi rekortmeni oldu.

İlçemizdeki diğer kurumlar vergisi mükellefi



firmalar ve ödedikleri vergiler ise şöyle:

S.S. Sebze ve meyve koop. 28 milyon 134 bin 725 TL,

Seytaş A.S. 18 milyon 101 bin TL.

S.S. Taşıyıcılar Koop. 9 Milyon 685 bin 495 TL

Tek Gıda Ltd. Şti. 4 milyon 627 bin 886 TL.
Bereket Gıda Ltd. Şti. 4 Milyon 550 bin 594 TL.

Alper Tuğla Ltd. Şti. 3 milyon 943 bin 629 TL.

Yeda İnşaat Tic. Tah. Ltd. Ş. 2 milyon 430 bin 574 TL.

Enti End. Tic. Ltd. Şti. 2 milyon 392 bin 940 TL.

Konya bölgesi yem sanayicileri ilçemizde toplandı

YAŞAR ÖZAY

Her ay bir yem fabrikasında toplanarak yem sanayinin sorunlarını görüşen Konya Bölgesi yem sanayicileri ilçemize gelecek Seytaş Yem Fabrikası'nda bir toplantı yaptılar.

Konya bölgesinde faa-

liyet gösteren onaltı yem fabrikası sahiplerinin katıldığı toplantıda yem sanayinin durumu görüşüldü. Temmuz ayı toplantısını ilçemizde yapan yem sanayicileri Seytaş Yem Fabrikası sahipleri tarafından ağırlandılar.

KÜLTÜR KİTABEVİ

ORHAN POLAT

Tüm kitap, kırtasiye çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.

Nice 5 Ağustoslara hep birlikte el ele.

Mrk: Atatürk Cad. 8/A Tel: 47 69
Şb: Garaj Civarı 3/C Tel: 17 16

SEYDİŞEHİR

ÇAVUŞOĞLU TİCARET

İSMET ÖZKALDI

BAY, BAYAN VE ÇOCUK AYAKKABI ÇEŞİTLERİ

5 Ağustos Kalkınma günü bütün Seydişehirli'lere kutlu olsun

Leblebiciler Çarşısı No: 9 Tel: 24 97
SEYDİŞEHİR

ÖZEL LEBLEBİCİ

HACI HASAN ve OĞLU
EYÜP P. ŞENARSLAN

Ekonomik Kalkınma bayramınızı kutlarız.

Tel Dükkan: 67 20
Leblebiciler Çarşısı No:7 SEYDİŞEHİR

BİR HATIRA

Prof. Dr. Harun Tolasa



Seydişehir'i unutamıyoruz

Kış olunca arabası ve pişmaniye ziyafetlerini, kış gelince de Aksekil'i'nin, Manavgatlı'nın deve kateriyle getirmiş olduğu Mersin keçiboynuzu, buğday ve arpa ile Trampa etmeye koşan teyzelere halaları unutamıyoruz.

Doğup büyüyen yer, insan yaşantısında ve hatıralarında ayrı bir yer işgal eder. İnsanoğlu ilk gıdayı aldığı, ilk teneffüs ettiği havanın yerini bilmek ve görmek ister. Eğer görmek imkanını bulamamışsa, bu arzuyu gönlünde ölünceye iştiağı kalplerinde daima hissetmişler kadar taşır. Gurbet ellerinde olanlar budur. İşte bu duygu memleket ve vatan sevgisinin ilk nüvesidir.



Biz Seydişehir'in memleketlerine bağlılığı bir başka biçimdir. Her beldenin sakinlerinden ayrıdır bizim memeketi sevişimiz. Biz Seydişehirli olmakla pek fazla öğünürüz. Öğüncümüz üstün kabiliyet ve meziyetlerimizden ileri gelir.



Her sene, bilhassa yaz aylarında Seydişehir'in ziyaretine koşmak bizim için değişmez bir kaidedir. Taş yolun taşları ayakkabılarımıza, toz yolun tozları da paçalarımıza nişan koymazsa biz Seydişehirli olduğumuzu anlayamayız. Bu yolların hepimizde, kendine göre ayrı bir hatırası vardır. Çoğumuz çocukluğumuzda merkebe atılmış bir heybe içinde veya gübre taşımadan dönen köfünlere girerek bu yolların tadını çıkarmışızdır. Bu yollarda el terazisinin kefesine konarak üzerine de iki dilim ekmek uzatılmış göğçe çanaklarının taşımışını hiçbir zaman unutamadık. Nefis kusunu da hala burunlarımızda hissederiz.



Çocukluğumuzun (sahra bozmaları) ayrı bir zevk idi. Yer bulmak için uzun uzadıya düşünmeye lüzum yoktur. Seydişehirimiz'de çay başına uzanmak, bahçe arasındaki bir çayırığa kilimi servermek kafidir. Buralarda yufka ekmeklerimize taze Norla sıkıp yediğimiz güneyikleri, teke sakallarını yemlikleri ve karakavrıkları unutamadık. Hele imkanı bulunup da Pınarbaşına, Kuşluya, Beldibine, İçeri Kışlaya, Mağmandaya, Hebildedeye veya Ardıçlı Pınarlara gidildi mi oralarda yenen yemeğin tadı bir başka türlü oluverirdi.



Memleketimizin kendine has adet ve yaşantısını unutamıyoruz. Kış olunca arabası ve pişmaniye ziyafetlerini, güz gelince de baş örtüsünün altına aldığı bir şinik buğday veya arpa ile Aksekilinin, Manavgatlı'nın deve kateriyle getirmiş olduğu Mersin ve keçiboynuzunu trampa etmeye koşan anneleri, teyzeleri ve halaları unutamıyoruz.



İletirlerimizi, termiyelerimizi, pelitlerimizi, ergen kirezlerimizi, şeker leblebilerimizi, göğemlerimizi bardak eriklerimizi, böğürtlenlerimizi, kaba leblebilerimizi, kırıklarımızı ve kavutlarımızı, köftülerimizi, üzüm turşularımızı, afyonlu bulgularımızı, norlu ekmeklerimizi, tüter yaprakla pişirilmiş çaylarımızı, hülasa unutamıyoruz.



Ramazan davulunu çalan davulcu Şükrüyü, Tat Oğlanı, düğünlere renk katan cemalileri, Delibaşların Ahmeti, Aşır Alileri ve Dadının Ayşeyi unutamıyoruz.



Velhasıl unutamıyoruz Seyyid Şehrinin meşayihini ulamalarını, bizlere feyiz veren hocalarını, öğretmenlerini..Seydişehire vazife yapmaya veya ziyarete gelen yabancıları da unutamıyoruz. Halkımızın uysallığını, misafirperverliğini, kadirşinaslığını, adetleriyle üstün insanlık meziyetlerini. Bütün bunlar bağlıyor bizi başka bir biçimde memleketimize.