

■ Komünist kültür savaşının, hür dünya ülkelerinde yaptığı tahribatı şöyle özetleyebiliriz: Hedef seçtiği hür dünya ülkesinin milli kültürüne, milli değerlerine, büyük adamlarına, örf, adet ve geleneklerine karşı sinsi bir savaş açar. Dilini dejenere ederek, mahdut sayıda kelime kalıpları içine sıkıştırarak, düşünce sahasını daraltmak ister. Eğitimin milli değil kozmopolit olmasına çalışır. Kan, şiddet ve şehvet edebiyetini teşvik eder. Dini, ahlaki değerleri tahkire yeltenir. Milli tarihi tahrif ederek, yanlış ve emellerine uydu rarak nesillere sunmaya çalışır.

Sol neyin nesidir?

— 2 —

Solun parlak vaatleri etrafında toplanan bir kısım halk, iktidarında tam bir sukut-u hayale uğramakta ulke ve demokrasi büyük buhrana düşmektedir. Hatta sol iktidar, aşırı tarafları ile de baş edememekte, tedricen de mokrasiyenin uzaklaşarak otokrasiyeye doğru yol almaktadır. Şimdi de sebepleriyle birlikte bu husus üzerinde durulmalıdır. Evvelâ:

İnsan fıtratındaki nefsi iştiyakları kamçılayıcı propagandalarla işe başlar sol. Fertte sukunet ve itidal sağlayıcı amilleri yok ederek, yerine materyal normlar ikame etmek suretiyle, meydana gelen ruhi boşluğu doldurmaya çalışır. Bunlar ise, ferdi azdıran, tahrir eden, bugünkü anlamda «doping» te siri husule getiren putlardır. Ki meydana gelen ruhi boşluk deryalar kadar engindir. Ve bütün ahlaki değerleri bertaraf etmiş olan nefsi bütün dünyayı verseniz doymaz, dünyanın en şen'i denaatlerini irtikap etse de kanmaz.

Solun «oluşmuş-bilinçli» kabul ettiği toplum işte bu toplumu yönetmeye namzet olan kadrodur. Ve işi oldukça zordur. Zira, bütün ahlaki kayıtlardan azade olarak oluşturduğu toplum, sol iktidarın kanun ve nizam hakimiyeti tesis etmesine imkan vermeyecek aldığı eğitimin tabii neticesi olarak iktidarının başına bela olacaktır.

«Sol iktidarın anarşininin kaynağına inemez, şayet inerse orada kendi yandaşlarını bulacaktır» nüktesindeki esasınca işte burada yatmaktadır.

Sol iktidar, vaktiyle zıvalardan çıkartıp, gemi azıya al

dırdığı yandaşlarını sevk ve idarede güçlük çekecektir. Baskı rejimi tatbik etmekten başk çıkar yolu da yoktur.

«Kızıl iktidarın devamı için kızıl ihtilalin devamı şarttır» diyen Lenin, devletçilik ve ateşlikten ibaret olan prensiplerini uygulayabilmek için Kurduğu cenderenin durmadan sıkılması lâzım geldiğini anlatmış ve ifade etmiştir. Esasen sol da bu prensiplerden ibarettir ve aynı usûlü tatbik etmektedir.

Yazan:

Sefa Koyuncu

Sol, insanları yandaş yapmak için tâbi tuttuğu amelîyede (beyin yıkama operasyonunda), ferdi sâhip olduğu insan ve milli değerleri dejenere etmekle kalmayıp gayr-i insânî gayr-i millî fiillerin serbestçe irtikap edilebileceği özgürlüğü vermez de vaad etmektedir.

İnsanı evrim geçirmiş bir hayvan olarak vâfeden Darwinizm, hayatın seksten ibaret olduğunu iddia eden Freud'u yandaşlarına sevdirmeye çalışırken «Toprak işleyen, su kullananıdır» gibi sevk-tabiiyetten ibaret ve esasen hayvanlara mahsus olan bir hayat tarzı vaad etmektedir.

Tabiidir ki sol iktidar, ne bu ne, de, insan fıtratına ters düşen eşitlik ütopyasını gerçekleştirme imkânı bul

mayacaktır. Zira cemiyetin küll-i ekserisi insani değerlerini muhafazaya taraftardır. Yani sola muhaliftir.

Şu hâlde solun demokratik iddiası da iyiden iyiye suya düşmektedir. Zira, azdırıldığı yandaşları, vaad edilen özgürlüğü almak için hırçınlaşmakta «burjuvâhlıkla itihâm ettiği iktidarını tepelenmeye hazırlanmaktadır. Dolayısıyla sol iktidarın yandaşlarıyla başı derttedir.

Diğer taraftan, solun aldatıldığı kitleleri uyarmaya çalışan milliyetçi basın, aydınları ve devlet adamları, sol iktidar için esas tehliktedir. Çünkü, yandaşlarını kaybetmek, iflâsî tükenişi demektir solun.

Sonunda iş otokrat bir idare tatbikine gelip dayanmıştır. Artık kıyasıya baskı ve terör uygulamak suretiyle dizginleri elde tutmaktan başka çıkar yolu kalmamıştır. solun. Böylece demokrasi yerini yavaş yavaş otokrasiyeye terkedecektir. solun elindedir.

Bu ekivalans noktası ise ilâhî hâye sürüp gitmez. Ya bir sosyal patlama ile cemiyet kendi iktidarını tekrar eline alacaktır. Ya da sol, Lenin'in ortaya koyduğu «iktidarın devamı için baskı şarttır.» prensibini tatbik eder ve vâmla toplumun tamamını kontrol altına almaya çalışacaktır.

Bu ise aldatılmış yandaşların da, gaflet uykusuna dalmış olan milletin de, fedâkâr milliyetçi aydınların da sonu olacaktır. Zira sol, nihai noktası olan komünizme gelip durmuştur. Komünizm artık, ferdi beyin damarlarına kadar uzanan elleriyle bir ahıtapot misâli toplumun tepesini çöreklenmiş demektir.