



KÜLTÜREL BOYUT

• Sefa Koyuncu

DEJENERE ŞİİR

Tarihçi yazar Yılmaz Öztuna, kültür ve edebiyatımızdaki yozlaşmayı, İkinci Dünya Savaşı soprásında güç kazanan ideolojik kamplamaya bağlamaktadır. Küba hadisesinde Rusya'nın Kennedy karşısında geri adım atmak zorunda kalması neticesinde "Breznev Doktrini" yani soğuk savaş döneminin başladığını belirten Öztuna şu tespitleri yapmaktadır:

"Komünist kültür savaşı, musallat olduğu milletin milli kültürüne, tarihine, klasik değerlerine, müzikisine, şirine, büyük adamlarına, dinine, örf, adet ve geleneklerine sinsi bir savaş açmıştır. Dile saldırarak nesilleri birbirin anlamaz, dışardaki vatandaşlarla ayrı kelimeler kullanan, klasik eserlerini okuyamaz, belirli sayıda uydurma kelimelerle geniş düşüncenin sahasına açılamaz hale getirmek istemiştir. İşçiden çok fazla gençlere musallat olan milletlerarası komünizm, bazı okulları ele geçirerek o devleti bir nesil sonra ele geçirebileceğini hesaplamıştır. Eğitimin milli değil, kozmopolit olması için çok çalışmıştır. Eninde sonunda ele geçireceği devletlerde sanayileşmeyi teşvik etmiştir; fakat sanayileşme yanında kültür yatırımı yapmaktan alıkoymak için bütün yaygaraclarını harekete geçirmiştir. Sanayileşmiş Batı ülkeleri ve bunların lideri olan Birleşik Amerika ise tersine, o ülkeleri pazar haline getirebilmek için, sanayileşmeyi önlemek istemiş, sanayileşmenin öncüsü liderleri devirmeye çalışmış, milli uyanışı da tehlikeli gördüğü için, milliyetçiliğe karşı soğuk davranış ve kozmopolitliği teşvik etmiş, para işleriyle ilgili zümreleri tutmuştur.

Bu şekilde Milletlerarası Komünizm, bütün dünyada, klasik değerleri gözden düşürmek için çaba harcamış, bu uğurda milyarlarca dolarlık dış ya-

tırımlar yapmış, işine yarar her mihraka para dağıtmıştır. Klasik resim yerine dejenera resim, klasik müziği yerine dejenera müzik, klasik şiir yerine vezinsiz kafiyeler Laf yığınları ortaya çıkarmıştır. Kan, şiddet ve şehvet edebiyatını işlemiştir ve teşvik etmiştir. Dini ve ahlaki değerleri küük düşürmeye çalışmıştır. Milli kahramanları aşağılamak, milli tarihi küfürümsemek ve tahrif ederek yeni nesillere öğretmek için bütün kalemeşorların seferber etmiştir."

Değerli kültür adamı T. Yılmaz Öztuna'nın bu tespitleri 1976 yılında lise ve dengi okullar için hazırladığı Tarih kitabımda yer almaktadır. Üçüncü sınıflar için hazırlanan bu eserde yakın tarihimize ışık tutan çok önemli bilgiler, belgeler ve tespitler vardır. Yazarın 1945 sonrası kültür ve edebiyatımızda meydana gelen hızlı dejenerasyon ile ilgili tespitlerine katılmamak mümkün değildir. Yine Öztuna'nın ifadesiyle; Bundan böyle tarih kitaplarında klasik savaşlarda hangi tarafın hangi tarafı yendiği değil, kültür savaşında hangi tarafın galip ve mağlup olduğu anlatılacaktır desek ancak gerçeklere tercüman oluruz.

Türk şiri rotasına geçmiş kötüler yerek değil, bilakis köklerine bağlanarak girebilir. Mevlana, Yunus, Nedim, Baki, Nabi ve benzeri dehalar yetiştiğen ve bunlarla milli kalarak evrenselliğin kapılarını aralayan milletimiz elbette ki özbenliğine bağlı nice büyük şairler yetiştirek, geçmişte olduğu gibi yine dünya milletlerini kendisine hayran bırakacak birikime sahiptir.